



**Geert van Wijk**

1945 - 2020



Waar ben je nu daarboven  
Kijk je stiekem mee  
Of moet je ook nog wennen  
Net als ik aan het idee

Waar ben je nu daarboven  
En zie je ons nu hier  
Moet je lachen, tranen in je ogen  
Van verdriet of van plezier

Waar ben je nu daarboven  
Ken je ook het missen van  
Of weet je ook dat in je hart  
Je iemand nooit vergeten kan

Waar ben je nu daarboven  
Denk je ook al aan het fijne  
Zodat je net als ik weet  
Dat je nooit echt zult verdwijnen

Intens verdrietig maar zo trots op hem, hebben we na een ongelijkwaardige strijd afscheid moeten nemen van Gert. Mijn geliefde man, vader, schoonvader, opa en opa kip

## Geert van Wijk - Gert -

Waddinxveen, 4 september 1945

Gouda, 28 maart 2020

*Wij missen hem nu al!*

Nicoline van Wijk  
*Dinky* 🐾

Annette en Sjon  
*Michael en Selma, Fynn  
Patrick*

Karla en Richard  
*Robbin, Diony*

Daniëlle en Walter  
*Kaj, Syl*

Dominique en Walter  
*Isabel, Floortje*

Correspondentieadres:  
Zuidplasmaan 459  
2743KC Waddinxveen

Door de coronamaatregelen nemen wij in besloten kring afscheid van Gert. We hopen hem zo nog een waardig afscheid te kunnen geven.

Wij hebben voor Gert een persoonlijke pagina gemaakt, waar u een bericht kunt achterlaten en een lichtje kunt aansteken.

<https://zogeliefd.blauwevlinder.nl/gertvanwijk>

